

Nieuwsbrief najaar 2024

Beste betrokkene bij PE Immanuel,

Welkom bij deze nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief! We vestigen je aandacht op de nieuwe tarieven van Kerk & Leven, en nodigen je o.a. uit voor de filmvoorstelling Io Capitano.

Herabonnering Kerk & Leven

Bij het ingaan van het 4^{de} kwartaal nadert ook de herabonnering van het parochieblad. Zoals je misschien ook al in een viering hoorde, gaat dat deze keer gepaard met enkele wijzigingen, vandaar dat we dit toch even extra willen toelichten.

Dit jaar besliste de overheid om de subsidie voor de bedeling van kranten en weekbladen te beëindigen. Otheo, de nieuwe naam voor het parochieblad en de website Kerknet, is helaas genoodzaakt om deze stijging (een verzesvoudiging van de verzendkosten!) door te rekenen in de nieuwe abonnementsprijs.

Mede door deze stijging van deze Bpost-tarieven, en anderzijds de toenemende vraag naar digitalisering, besliste Otheo **vanaf 2025 twee abonnementsformules** aan te bieden.

Kies je er voor om zoals vandaag je **gedrukte parochieblad** wekelijks via de post te ontvangen, krijg je automatisch ook toegang tot de website otheo.be, ontvang je wekelijks de digitale versie van het parochieblad, en indien gewenst ontvang je dagelijks en of wekelijks de nieuwsbrief van Otheo in je mailbox.

Dit is de duurste abonnementsversie en kost in 2025 € 96,- op jaarbasis of € 7,99 via een maandelijkse domiciliëring.

Wil je de Bpost-tarieven vermijden, kan je kiezen voor een **digitaal abonnement**, en ontvang je al het digitale uit het “papieren” abonnement. Hiervoor betaal je een maandelijks bedrag van € 3,99 per maand.

Uiteraard ontvang je dan geen gedrukte versie meer in je postbus.

Daarnaast lanceert Otheo ook een nieuw initiatief: het Otheo Magazine. Eén keer per kwartaal ontvang je een magazine van 80 pagina's vol verhalen van geloof, hoop en liefde. Met uitgebreide interviews, fotoreportages en inspirerende analyses. Dit behoort tot beide abonnementsformules.

Voorlopig hoef je nog niets te doen. De abonnementen lopen nog tot 31 december 2024. Als Otheo beschikt over je e-mailadres, ontvang je wellicht al een e-mail met meer informatie en een oproep tot herabonnering via maandelijkse domiciliëring. Wil je liever het abonnement zoals vanouds in één keer voor een heel jaar betalen? Wacht dan gerust op de herabonneringsbrief met overschrijvingsformulier die eind oktober bij jou in de bus valt.

Het parochieblad blijft gedeeltelijk het werk van vele plaatselijke vrijwilligers, ook in onze PE. Zij kijken er alvast naar uit om jullie ondanks deze wijziging of prijsstijging ook in 2025 te mogen blijven inspireren!

Kom pannenkoeken eten en steun schoolpakketten!

De werkgroep B.M.W. van O.-L.-V.-Onbevlekt Ontvangen organiseert **op zondag 27 oktober 2024 weer pannenkoeken voor Sri-Lanka in** het ontmoetingscentrum “**Pronkenborg**”, Pronkenbergstraat 1a te Kontich-Kazerne, van 14 tot 18 u.

Meer dan ooit heeft de bevolking van Sri-Lanka hulp nodig. De levensomstandigheden zijn daar thans zeer schrijnend. Met des te meer overtuiging willen zij dan ook dit jaar

financiële hulp bieden aan de projecten van de vzw Adoptie Sri Lanka, waarvan Linda Stabel, oud-directrice van de Sint-Montfortschool in Kontich-Kazerne, de drijvende kracht is.

Graag willen zij het project waar Linda momenteel mee bezig is, nl. schoolpakketten voor arme kinderen, steunen. Ze hopen op een goede opbrengst, zodat ze daadwerkelijk kunnen helpen. Alvast bedankt!

Het is ook mogelijk een kindje financieel te adopteren, informatie kan je vinden op de website: www.adoptiesrilanka.be
Rekeningnummer van de vzw: BE89 7332 2911 9585



Geloofscentrum Immanuel

Sint-Jozefkerk
A. Rodenbachstraat 33, Hove



OPGELET: Voordracht Samira Harmach 17/10 uitgesteld

Samira Harmach was aangekondigd in geloofscentrum Immanuel n.a.v. haar boek 'Gedwongen, gevlucht, verstoten, ... maar vrij'; een kijk op relatievorming en diversiteit. Door omstandigheden wordt deze lezing uitgesteld naar een latere datum.

Filmavond 'Io Capitano' 21/11

Io Capitano ('Ik ben de kapitein') is een **Italiaans-Belgisch-Franse film geregisseerd door Matteo Garrone**. De regisseur en ook de hoofdacteur van deze prent, Seydou Sarr, wonnen al verschillende prijzen: de Zilveren Leeuw, de Premio Marcello Mastroiani, een Award op het filmfestival van Venetië, ...

Io Capitano brengt het relaas van een **hallucinante en huiveringwekkende odyssee van twee Senegalese tieners op doortocht van Dakar naar Sicilië**, gezien door de hoopvolle ogen van de jonge migranten. Seydou en Moussa, twee neven, besluiten Dakar te verlaten en hun reis naar Europa aan te vatten. Zij worden geconfronteerd met de valkuilen van de woestijn, de verschrikkingen van een gevangenis in Libië en de gevaarlijke uitdagingen van de zee.

De film is ontstaan uit het verlangen om een deel van de reis te laten zien dat wij niet kennen, dat nog nooit gezien is. We zijn gewend beelden te zien van de boten die, beladen met mensen, aankomen in Italië, met de rituele telling van de levenden en de doden. Wij vergeten dat er achter de cijfers mensen zitten.

Iedereen welkom op de voorstelling in Geloofscentrum Immanuel **op 21 november 2024 om 20 u.** (deuren 19.30 u.) Inkom: 5 euro.

Dit initiatief is een samenwerking van de Mondiale Raad van Kontich, de lokale besturen van Kontich en Hove, en de Pastorale Eenheid Immanuel.

Tot slot, noteer alvast:

- zaterdagavond 30 november, 18 u.: **Immanuelviering** (Hove Sint-Jozef)
- zondag 8 december, 15 u.: jaarlijkse **kerstsamenzang** (Hove Sint-Jozef)
- donderdag 19 december, 19.30 u.: **Kristien Hemmerechts** te gast in geloofscentrum Immanuel n.a.v. haar boek 'Van ver gekomen'.
- zondag 29 december, 11 u.: **5de zondagviering** (Hove Sint-Laurentius)