



Extra nieuwsbrief met nieuwjaarswensen

Beste PE-betrokkene,

Door de verlenging van de coronamaatregelen is het nog niet zinvol de nieuwsbrief van de Pastorale Eenheid Immanuel met zijn normale frequentie te hernemen. Vandaar: welkom bij deze nieuwe extra editie van de nieuwsbrief!

Digitale nieuwjaarswensen

Net voor Kerstmis ontstond het idee om met alle parochies samen te werken aan **digitale nieuwjaarswensen** voor onze pastorale gemeenschap Immanuel. Eén en ander is begin 2021 opgenomen en gemonteerd **in een mooi filmpje**, dat je hier vindt: https://www.pe-immanuel.be/images/bestanden_gebruikers/fran_2570/video/Nieuwjaar2021.mp4
Op die manier brengen we de nieuwjaarswensen van al onze parochies tot in de huiskamers van onze Pastorale Eenheid Immanuel. Allicht een mooi alternatief voor onze nieuwjaarsrecepties, die dit jaar jammer genoeg niet konden doorgaan.

Licht van Bethlehem

We hebben een atypisch kerstfeest achter de rug. Om de symboliek van kerst kracht bij te zetten, sloot onze Pastorale Eenheid zich graag aan bij het initiatief van het bisdom Antwerpen om het **'Licht van Bethlehem' dit jaar extra te verspreiden**. Het Licht van Bethlehem brengt ons warmte, vreugde en vrede. Het geeft wereldwijd verbinding met alle mensen van goede wil.

Sinds 1986 wordt het 'Licht van Vrede' jaarlijks vanuit de Geboortekerk in Bethlehem naar Oostenrijk overgebracht en van daaruit over heel Europa verspreid. Scoutsgroepen uit twintig landen, onder meer uit ons land, hebben tijdens een oecumenische dienst in de parochiekerk van Donauefeld in Wenen het Licht in ontvangst genomen.

Het Vredeslicht vanuit Bethlehem wil herinneren aan de kerstboodschap van vrede op aarde en de opdracht om die vrede te realiseren.

Jezus is met Kerstmis als het Licht van God in de wereld gekomen voor alle volkeren.

Aan ons Christenen is het, om met de kracht van de Geest, het licht van Jezus en zijn evangelie door te geven in woord en in daad. Want zijn Licht geeft Leven en Liefde in overvloed.

Om die reden willen we dit Licht van Bethlehem mee uitdragen door het zoveel mogelijk te delen en te doen branden.

Onze bisschop, mgr. Johan Bonny, ontving het Licht op 21 december 2020 en gaf het op 3 januari 2021 door aan de vicariaten om het verder te verspreiden in het hele bisdom.

In onze Pastorale Eenheid kwam het op zondag 17 januari aan in onze zondagskerk Sint-Laurentius in Hove. Van daaruit zal het zijn weg vinden naar de parochies, alle geloofsgemeenschappen (woonzorgcentra, scholen, catechesegroepen, enzovoort), om tenslotte ook verspreid te worden naar de gezinnen en alle gelovigen.

Voor de verspreiding naar de parochies is er een stormlantaarn. We gaan het Licht brandend houden tot Pinksteren door middel van noveenkaarsen, die aangestoken worden aan de stormlantaarn.

Hou zeker de berichtgeving in jouw parochie in de gaten om ook jouw lichtje te kunnen aansteken!

Verlenging opschorting erediensten

Sinds de extra nieuwsbrief bij de 2de opschorting van de erediensten zijn al meer dan twee maanden verstreken. Intussen zijn de **maatregelen** al zeker **verlengd tot 1 maart 2021**. Onze **kerken blijven open** voor individuele bezinning of gebed. Je vindt de openingstijden in bijlage. Respecteer de richtlijnen: max. 15 personen tegelijk in de kerk, draag altijd een mondmasker, ontsmet de handen en hou zeker een minimumafstand van 1,5 m van elkaar. Raadpleeg regelmatig de website van de pastorale eenheid voor actuele lokale en corona-informatie: www.pe-immanuel.be; je vindt daar onder de corona-info o.a. ook links naar de vieringen in het bisdom e.d.

Tot slot

Herhalen we graag onze hoop dat iedereen ook in 2021 gezond mag blijven, en dat we snel terug een genormaliseerde situatie zullen kennen. Veel sterkte aan diegenen die zelf of in hun directe omgeving met ziekte of afscheid geconfronteerd worden. Zorg goed voor elkaar!

In al de parochies van onze pastorale eenheid Immanuel is er mogelijkheid tot individueel gebed.

Gelieve de regels te respecteren: max. 15 personen tegelijk in de ruimte en met mondmasker.

Aartselaar St.-Leonardus

De Onze-Lieve-Vrouwekapel:
elke dag van 09 u. tot 17 u.

Boechout St.-Bavo

De bidkapel:
elke dag van 09 u. tot 17 u.

Hove St.-Jozef

Zaterdag om 17 u. en
zondag om 11.30 u.,
zoals op de normale uren
van de vieringen

Hove St.-Laurentius

De weekkapel:
elke dag van 09.30 u. tot 17 u.

Kontich O.L.Vrouw-
Onbevlekt-Ontvangen

Elke dag van 09 u. tot 18 u.

Kontich St.-Martinus

Zaterdag en zondag
van 10 u. tot 12 u.

Kontich St.-Rita

Elke dag van 08 u. tot 17.30 u.

Lint O.L.V.-Geboorte

De stilteruimte aan de zijkant
van de kerk is overdag steeds
open.

Vremde St.-Jan in de Olie

Zondag van 09 u. tot 11 u.

Waarloos St.-Michaël

Zondag van 10 u. tot 11 u. en
woensdag van 18 u. tot 19 u.